

# STORYS

BEHOORT BIJ PANORAMA

2 JANUARI 1941



MENEER EEKHOORN BELEEFTE EEN VERRASSING



# DE GESCHIEDENIS VAN GOUDHENNETJE

Toen Anneke op die eerste morgen van het nieuwe jaar de voordeur opende van het kleine huisje, waarin ze met moeder en broertjes en zusjes woonde en dat in het bos, buiten het dorp, stond, rolde de rulle sneeuw zo maar naar binnen. 't Had ook de hele nacht gesneeuwd en het witte dek was zo dik, dat je niet eens meer zien kon, waar de weg en waar het bos was. Voor Anneke was dit echter geen bezwaar. Ze kende elke boom langs de weg, die naar het dorp voerde waarlangs ze zo vaak de ganzen had gedreven, en dus stapte ze stevig door.

Gemakkelijk ging dat wel niet, daar ze op sommige plaatsen bijna tot aan haar knieën in de sneeuw verween. En dan... al te warm was Anneke niet gekleed. Als er veel broertjes en zusjes zijn en vader is er niet meer, is dat wel te begrijpen. Gelukkig verstond moeder de kunst van haken en breien en ze maakte dan ook de prachtigste kanten kleedjes voor de mensen in het dorp. Anneke hielp haar daarbij aardig mee, al was ze nog klein. Omdat ze altijd zo ijverig was, had moeder goed gevonden, dat ze de inhoud van haar spaarpot zelf zou mogen besteden. O, veel was het niet en zilvergeld was er helemaal niet bij, omdat Anneke slechts cent voor cent had kunnen sparen. Maar zij vond het toch een schat, die ze stevig in haar hand geklemd hield. En die hand hield ze natuurlijk voorzichtig in de zak van haar dunne manteltje.

„Zo kan er niets gebeuren, als ik uitglijd,” overlegde ze.

Wat een ramp zou het ook niet geweest zijn, als Anneke was gevallen en dan al haar gespaarde centen in de sneeuw waren terechtgekomen! Ze zou ze nooit meer allemaal hebben teruggevonden.

Aan al deze gevaren dacht Anneke, toen ze langs de besneeuwde bosweg ging en nog steviger kneep ze haar hand dicht, waar de schat in zat. Ze dacht nog aan veel meer dingen.... „Misschien zie ik op de markt in het dorp wel een mooie, warme omslagdoek voor moeder.... dat zal toch zeker een leuke verrassing voor haar zijn,” dacht Anneke. Doch toen herinnerde zij zich weer, dat moeder haar uitdrukkelijk gezegd had,

dat ze alleen iets voor zichzelf mocht kopen, bijv. een fijne wollen das of warme kousen....

Half in gedachten verzonken, besluiteloos wat ze zich wel zou aanschaffen, wandelde Anneke door het witte sprookjesland. Diep bogen de takken onder de zware witte last en alleen het kraken van de sneeuw onder Anneke's klompjes verbrak de stilte in het bos.

Eindelijk kwam het torentje van de dorpskerk in zicht. Anneke had zo lang over de weg gedaan, dat de markt al in volle gang was, toen ze in het dorp aankwam. Er stond een hele rij kraampjes, waar je van alles kon kopen. Ja, Anneke zag zoveel mooie dingen, die ze graag had willen hebben, dat ze niet kon besluiten, iets te kiezen. Ze was al langs alle kraampjes gelopen, had gewikt en gewogen en telkens had ze weer iets anders ontdekt, wat haar nóg beter leek.

Op het hokje van de markt, zo'n beetje afgezonderd van de andere stalletjes, stond nog een kraampje, waarachter een stokoud vrouwtje zat. Het vrouwtje moest

....waarlangs ze zo vaak de ganzen had gedreven....



al heel wat beleefd hebben, dat kon je wel zien aan de diepe groeven en rimpels in haar gezicht. Op haar stalletje van ongeverfd halfvermolmd hout stond een mandje met eieren en in een soort hokje, dat er naast stond, zat een hennetje. Nog nooit had Anneke zo'n armoedig, klein kippetje gezien. Het had een verschrompeld, bleek kammetje, zat te bibberen van de kou en stopte zijn snaveltje

in de piekerige borstveertjes, alsof het zich schaamde voor zo'n schamel uiterlijk.

Trouwens, Anneke dacht er niet aan, dat zwakke, misschien wel zieke beestje te kopen. Ze keek meer naar het mandje met eieren.... „Eieren, dat lijkt me wel wat,” vond ze. „Als ik een sneeuwmuts koop of een wollen das, dan heb ik alléén maar plezier daarvan.... eieren, daar kunnen moeder en al m'n broertjes en zusjes van smullen....”

Met bewondering keek Anneke naar de prachtige, grote eieren en ze had al half en half besloten, haar gespaarde centen daaraan te besteden, toen een troepje in de sneeuw stoeiende jongens tegen het kraampje opbotste. Het mandje met eieren rolde ondersteboven op de grond! Het eigeel kleurde de sneeuw en het leek wel één grote omelet, die daar lag. Haastig namen de jongens de vlucht, toen ze zagen, welk onheil ze hadden aangericht.

O, o, wat jammerde het arme, ongelukkige vrouwtje bij de aanblik van al die gebroken eieren! De tranen biggelden langs haar oude gezicht en moeizaam bukte zij zich om enkele eieren, die wel gekneusd maar nog niet gebroken waren, voorzichtig op te rapen.

„Kan ik u soms helpen?” vroeg Anneke, toen ze zag, hoe verdrietig het vrouwtje was. En zonder het antwoord af te wachten, zette Anneke het hokje, waar het magere hennetje in zat en dat door de schok omver was gevallen, weer overeind. „Wat jammer, dat die onvoorzichtige jongens nu net moesten komen,” zei Anneke, „ik had juist eieren van u willen kopen.”

„Ach,” zuchtte het oude vrouwtje, terwijl ze met de punt van haar bonte boezelaar haar tranen afveegde, „ze zullen het wel niet opzettelijk hebben gedaan, maar met dat al ben ik al mijn eieren



kwijt, zonder dat ik iets heb verdiend."

Even dacht Anneke diep na. Toen zei ze zacht, onderwijl ze haar hand opende en de warmgevoorden centen en halfjes toonde: „Neemt u ze maar, dan kunt u daarvoor nieuwe eieren kopen. Moeder zal het zeker goedvinden, als ik haar vertel hoe alles gebeurde."

„Je bent een écht lief kind," prees het vrouwtje vriendelijk, „en ik zou met die centen erg geholpen zijn. Maar helemaal voor niets wil ik ze niet aannemen. Veel kan ik je er na het verlies van de eieren niet voor teruggeven, maar toch wel iets." Bij deze woorden maakte ze het hokje open, waarin het armzalige hennetje zat, pakte dit er uit en gaf het aan Anneke. „Hier," zei ze, „neem dit hennetje en word er gelukkig mee. Ik weet wel, het diertje is niet mooi en je zult het goed moeten verplegen om het in leven te houden, maar moeder zal er best mee tevreden zijn!"

Anneke begreep maar niet, waarom het oude vrouwtje zo geheimzinnig glimlachte. Ze bedankte haar hartelijk en stopte het nietige hennetje veilig onder haar mantel, zó, dat het ruimschoots lucht kon happen en 't toch lekker warm had.

„Wat ziet dat beestje er uit!" zei moeder hoofdschuddend, toen Anneke thuiskwam en haar verhaal had gedaan. „Laat het diertje voorlopig maar hier in de warme kamer op z'n verhaal komen, dan kan broer er in die tijd een hokje voor timmeren."

De volgende dag al kwam de eerste verrassing! Het onaanzienlijke hennetje legde een eitje, zo klein, dat iedereen er om lachen moest. Maar in het eitje, in het midden van het dooiertje, zat... een flinke goudkorrel! En voortaan legde het hennetje trouw iedere dag een eitje en telkens ook weer zat er een korrel van het zuiverste goud in. Je kunt begrijpen, hoe het diertje door Anneke en haar moeder vertroeteld werd en hoe het volop te eten kreeg. Vreemd was het slechts, dat het hennetje, ondanks alle goede verzorging, lelijk en onogelijk bleef en de eieren, die het legde, nooit groter waren dan een klein duivenei.

„Goudhennetje" noemden moeder en Anneke het diertje, al spraken ze met niemand over het geheim. Want de dorpelingen hadden al lang met afgunst gezien, dat het Anneke's moeder niet slecht ging, ja, dat er blijkbaar grote welvaart heerste in het kleine huisje in het bos. Er was een kippenren gebouwd waarin wel



*Veel kan ik je er na het verlies van de eieren niet voor teruggeven...*

meer dan honderd kippen rond-scharrelden en er was zelfs een karretje met een hit er voor, waarmee Anneke 's morgens de vele eieren naar de markt bracht.

„Dat moeten wonderkippen zijn!" fluisterden de nieuwsgierige mensen in het dorp.

En op zekere morgen waren alle kippen uit het hok... verdwenen, gestolen. Of neen, eigenlijk niet allemaal, één kippetje had men laten zitten, omdat het er zo nietig, zo armoedig uitzag. Dat was... Goudhennetje. „Zo'n lelijk diertje kan nooit een wonderkip zijn," had men gedacht.

Maar Anneke's moeder, die, dank zij Goudhennetje, al een zak vol glinsterende goudkorrels had kunnen sparen, kocht nog meer en nog mooiere kippen en toen begreep niemand er nog iets van.

„Het geheim moet in de eieren zitten!" mompelde men. En zeker zou men, toen men eieren uit het hok stal, deze keer achter het geheim zijn gekomen, als men niet zo dom was geweest, het eitje van Goudhennetje te laten liggen, omdat het zo klein was.

Daarom heeft nooit iemand de

geschiedenis van Goudhennetje gekend. En hoe het ten slotte met Goudhennetje is afgelopen, wisten zelfs Anneke en haar moeder niet.

Want op een dag sprong het diertje, dat zoveel welvaart had gebracht, op de nok van het kippenhok en vloog weg, alsof het een duif was....

Nooit heeft iemand Goudhennetje teruggezien en ook Anneke heeft het oude vrouwtje op de markt natuurlijk niet meer kunnen ontdekken.

„Ik denk," zei moeder later, „dat het oude vrouwtje niemand anders was dan een goede fee die je op de proef wou stellen. Dat je je spaarcentjes afstond, dat was een goede daad en een goed begin van een nieuw jaar. En zoals elke goede daad vroeg of laat haar beloning vindt, ben je ook beloond geworden en wij allen met je. Nu heeft de fee Goudhennetje teruggeroepen, maar we zullen daarom niet nalaten goed te doen en anderen te helpen."

Dat besluit nam Anneke ook en het duurde niet lang of ze werd door iedereen gewoon op de handen gedragen.

W. SCHERMELE





# PRINCE VALIANT

RIDDER ZONDER VREES  
DOOR HAROLD R. FOSTER



**RÉSUMÉ :** NA DE VERWOESTING VAN ANDELKRAAG EN DE DOOD DER RIDDEERS, IS VALIANT WEER NAAR HET GEBERGTE GETROKKEN. DAAR VALT HIJ IN SLAAP EN WORDT BESLOPEN DOOR EEN ROVER DIE HET OP ZIJN ZWAARD HEEFT GEMUNT.



DE SLUIFENDE DIEF WACHTTE OP DE GUNSTIGE GELEGENHEID OM ZIJN SLAG TE SLAAN



VALIANT MAAKTE ZICH KLAAR OM EEN VERFRISSEND BAD TE NEMEN EN



HIJ GEDROOT ZO STERK VAN HET HELDERE KOELE WATER, DAT HIJ NIET ZAG DAT ER ACHTER ZIJN RUG GEBEURDE



TOTDAT EEN NEER-  
VALLENDE STEEN-  
TJE, HEM WAARSCHUW-  
DE, DAT ER ONRAAD  
IN DE BUURT WAS



VALIANT'S AANVAL KWAM PULSNEL  
EN VERRASSEND EN, VOORDAT...



DE ANDERE WIST WAT ER GE-  
BEURDE, LAG HIJ HALS OVER KOP IN  
HET WATER



TOEN VALIANT WILDE WETEN WAT ER  
AAN DE HAND WAS, GAF DE DIEF TOE,  
DAT HIJ HET ALLEEN GEMUNT HAD OP  
DE JUWELEN VAN HET ZWAARD



"WANT" SPOTTE DE ROVER "IK BIEN EEN  
MAN VAN ALLE BAANTJES EN IK ZIE IN  
IEDER MENS EEN VIJAND. HET IS WER-  
KELIJK NIET DE MOEITE WAARD MIJ  
TE DODEN"

Copyright opera mundi



VALIANT LACHTTE OM DE GALGENHUMOR VAN  
DEN ROVER, VERGAF HEM DE BERAAMDE  
DIEPSTAL EN LIET ZICH DOOR HEM NAAR  
EEN SOORT KAMPMENT BRENGEN.



# WILLY WEERTAL'S

DOOR

-R-M-BRINKERHOFF-

NATUURLIJK, MEVROUW!  
IK ZAL HEEL GOED OP UW  
BABY PAssEN! DAT IS ME  
WEL TOEVER -  
TROUWD!

MAMS,  
IK HEB WEER 'N  
GAANTJE. WAT BEN  
IK BLIJ!

HEI, WILLY!  
WAARHEEN  
TE PAssEN!

NOU, KOM, DAN  
BRENG IK JE  
WEG!

PRACHTIG. IK MOET  
EERST IETS WARMS  
AANTREKKEN.

ZIEZO! DIE ZIT!  
IK MAAK DOOK  
GRAAG 'N RITJE!

STAP IN!

DANK JE!  
IK VIND  
HET  
REUZE!

WAT EEN LIEF KIND!  
IK ZAL ER UITSTEKEND  
OP LETTEN!

DAT WEET  
IK NOG  
ZO ZEKER  
NIET!

WAAROM NIET,  
MEVROUW? IK  
HEB EEN HELE  
BOEL ERVARING!

O JA? NOU, KIJK!  
DAAR, MAAR EENS!





# BONT ALLERLEI



**BOERINPUZZLE**

Van links naar rechts:

1. Vrouw van den boer.
6. Daarin leeft een konijn.
7. Dat meisje kijkt voortdurend in de spiegel; het is erg ....
9. Een metaal.
11. Honderd vierkante meter.
12. Tweemaal de letter K.
14. Plechtige belofte.

16. Hoofddeksel van een Turk (net een omgekeerd bloempotje).
18. Loot, stek.
20. Melkpot.
22. Deel van de mast.
23. In het grote, sombere kasteel woonde de boze ....ridder.
25. Legt eieren.
27. Om het hoofdkussen zit een .....
29. Zwemvogel.
30. Lichaamsdeel van sommige dieren.

Van boven naar beneden:

1. Het tegengestelde van: scherp.
2. Vettige vloeistof.
3. De kinderen gingen netjes in de .. naar binnen.
4. Meisjesnaam.
5. Middelste lijn in een blad.
8. Worden schoenen van gemaakt.
10. Achterste gedeelte van de hals.
12. Sappige, rode vrucht met een steeltje.
13. Raap.
15. Bovenste deel van een huis.
17. Licht op het strand.
19. Meisjesnaam.
21. Inwendig lichaamsdeel.
24. Portret.
26. Hoofddeksel van jongens.
28. Vader.
31. Mijn huiswerk is ..

Oplossingen vorig nummer

## EZELRAADSEL

Van links naar rechts: 1. Ezel. 5. Humeur. 9. Lire. 10. Are. 11. Ets. 12. Leder. 13. Aks. 14. Snel. Van boven naar beneden: 1. El. 2. Ziek. 3. Erts. 4. Les. 5. Hals. 6. Uren. 7. Mede. 8. Uur. 12a. El. 13. Al.

## RAADSELTJES

1. Raadsel. 2. Zonnelicht. 3. De wind. 4. Een gloeiende kool. 5. De mond, de tanden en de tong.

## LETTERPUZZLE

Ader - Ber - Erna - Olie - liep - iep - pol - lek - ekster - ster - ter - berg - erg - gal - nobel - bel - elk - kat - vak - ben.

WIE TEKENT ER MEE?



## WELK SPREEKWOORD?

Het gehele spreekwoord bestaat uit zesendertig letters, maar wij hebben het in twaalf stukken gehakt; elk drie letters groot. Toen hebben wij de stukjes door elkaar geschud en daarna ze elk in een hokje gezet. Nu moeten jullie het spreekwoord weer terugvinden. Iets willen we wel verklappen. Het spreekwoord begint met de letters uit het eerste hokje: EEN, en omdat elke zin eindigt met 'n punt, eindigt ook dit spreekwoord met een punt en dus weet je nu ook, dat het moet eindigen op de letters END. Maar nu zeggen we niets meer, anders wordt het te gemakkelijk.



**WIE TEKENT ER MEE?** Een streepje trekken door 't ene cijfer naar 't andere, dus van 1 tot en met 39. Wat binnen die lijnen ligt mooi zwart kleuren of grijs.



1. Wie zou er graag maar door één oog zien?
2. Wie mag er een koning 't mes op de keel zetten?
3. Wat wordt er 't meest gemaaid en 't minst gezaaid?
4. Wat is niets?
5. Wat lijkt het best op een halve kaas?







EEN  
SPJKER  
DOOR MIJN VINGER

LAAT EERST EEN KISTJE GEWONE SPJKERS  
ZIEN EN ER EEN UITNEMEN. EEN POOSTJE  
LATER ZIT HIJ DWARS DOOR JE VIN-  
GER. HOE DAT KAN?  
NATUURLIJK MOET JE 'N TWEEDE  
SPJKER BIJ DE HAND HEBBEN  
IN DE VORM DIE HIernaast IS  
ANGEGEVEN. ZORG ERVoor  
DAT JE NIET TE DICHT BIJ DE TOE-  
SCHOUWERS STAAT EN ALS JE DE  
SPJKER TERUGGEEFT, RUIL JE HEM  
VLUG MET DE EERSTE.

HIER, MET DAT GLAS!



DIT IS EIGENLUK GEEN TRUC MAAR  
FOPPERIJ. JE PLAATST EEN GLAS  
WATER OP TAFEL EN DAN EEN  
HOED ER OVER HEEN.  
JIJ ZUKT DAT GLAS UIT  
DRINKEN ZONDER DE  
HOED AAN TE RAKEN.  
JE KRIJPT ONDER DE  
TAFEL EN MAAKT ER EEN  
AANTAL GEKKE GEBAR-  
REN. ZIEZO, ZEG JE, NU  
WACHT JE TOT DAT IEMAND  
NIEUWSGIERIG  
GENOEG IS OM DE  
HOED OP TE TILLEN EN  
TE ZIEN OF HET GLAS  
ER NOG STAAT. DAN  
GRUP JE SNEL HET GLAS EN  
DRINKT HET UIT. DAT ZOU JE  
IMMERS TOCH DOEN EN JIJ HEBT DE HOED  
NIET AANGERAKT.



PEPER OF ZOUT?

NEEM 'N ZOUTBUSTJE EN  
STROOI ER WATUIT. ER KOMT  
GEEN ZOUT MAAR PEPER UIT.

PEPER

TOCH, ALS JE IN HET GLASJIE  
KIJKT, BLIJKT ER ALLEEN ZOUT  
IN TE ZITTEN. HOE KAN DAT?



ZOUT



PEPER  
ZOUT

SCHUJFJE  
PAPIER

IN DE TOP VAN HET BUSTJE  
HEB JE EEN SCHUJFJE PAPIER  
CELEGD EN DAAROP WAT PEPER

EEN... TWEE ... DRIE ...



I



II



III



IV

20 LAAT JE DE GLAZEN  
STAAAN

PLAATS DRIE GLAZEN VOLGENS  
FIG. I. DRAAI DE TWEE GLAZEN  
DIE LINKS STAAN OM, Vervolgens  
DE TWEE DIE RECHTS STAAN EN  
ALDUS BEKOM JE FIG. II. D.W.Z.  
DAT DE DRIE GLAZEN OMGE-  
DRAAI ZIJN.

VRAAG NU IEMAND DIT NATE  
DOEN IN TWEE ZETTEN HET  
GAAT NIET. WANT...

VOORDAT JE DE GLAZEN OVER  
LIET AAN EEN ANDER, HEB JE  
HET MIDDENSTE GLAS OM-

GEDRAAI. ZIE FIG. IV.

WIE NIET GOED HEEFT  
OPGELET ZAL HET VER-

SCHIL TUSSEN FIG. I. EN  
FIG. IV NIET ZO GAUW

MERKEN MAAR ER OOK  
NIET IN SLAGEN DE GLA-

ZEN IN TWEE GREPEN  
ONDERSTBOVEN TE ZET-

TEN.

MOET JE 'T ZELF NOG EENS  
VOORDOEN, ZORGER DAN  
Voor, DE GLAZEN ONGEMEKT  
WEER NEER TE ZETTEN VOL-

GENS FIG. I. EEN PRAATJE LEIDT  
DE AANDACHT WEL AF.



HOE KAN HET?



# STORS VOORLIER VAN DE REBELLEN-CLUB

GEEFT EEN GEVOELIGE LES!

